

# Eredienst op 17 juni 2018

## in de Gastkerk te Zuidhorn

Voorganger: pastor André van Aarle

-0-0-0-0-0-

**Welkom en mededelingen** *door de ouderling van dienst.*

**Aansteken tafelkaarsen**

*Allen gaan staan*

**Zingen:** *Mijn licht, mijn heil is Hij*

*Ps. 27 : 1, 4 en 7*

- 1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!  
Waar is het duister dat mij onheil baart?  
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,  
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!  
Of zich de boosheid tegen mij verbindt  
en op mij loert opdat zij mij verslindt,  
ik ken geen angst voor nood en overval:  
het is de Heer die mij behouden zal!
  
- 4 Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,  
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.  
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden  
die Gij eens zeide: 'Zoek mijn aangezicht'.  
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!  
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!  
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,  
ik smacht naar 't uur dat Gij u openbaart!
  
- 7 O als ik niet met opgeheven hoofde  
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!  
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,  
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!  
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!  
Hij is getrouw, de bron van alle goed!  
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt,  
wacht op de Heer en houd u onversaagd.

## Stil gebed

### Bemoediging en Groet

*Voorganger:* Onze hulp is in de Naam van de Heer,

*Gemeente:* **die hemel en aarde gemaakt heeft,**

*Voorganger:* die trouw is tot in eeuwigheid

*Gemeente:* **en niet loslaat wat zijn hand begon.**

*Voorganger:* Genade zij u en vrede  
van God, onze Vader  
en van Jezus Christus, onze Heer!

*Gemeente:* **Amen.**

*Allen gaan zitten*

## Kyriegebed.

**Zingen:** *Aan U behoort, o Heer der heren*

*Lied 978 : 1, 2, 3 en 4*

- 1 Aan U behoort, o Heer der heren,  
de aarde met haar wel en wee,  
de steile bergen, koele meren,  
het vaste land, de onzekere zee.  
Van U getuigen dag en nacht.  
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
- 2 Gij roept het jonge leven wakker,  
een tuin bloeit rond het open graf.  
Er ruisen halmen op de akker  
waar zich het zaad verloren gaf.  
En vele korrels vormen saam  
een kostbaar brood in uwe naam.
- 3 Gij hebt de bloemen op de velden  
met koninklijke pracht bekleed.  
De zorgeloze vogels melden  
dat Gij uw schepping niet vergeet.  
't Is alles een gelijkenis  
van meer dan aards geheimenis.

- 4 Laat dan mijn hart U toebehoren  
en laat mij door de wereld gaan  
met open ogen, open oren  
om al uw tekens te verstaan.  
Dan is het aardse leven goed,  
omdat de hemel mij begroet.

**Genadeverkondiging:** *Romeinen 8 : 38 - 39*

**Zingen:** *U bent mijn schuilplaats Heer*

*Opwekking 176*

U bent mijn schuilplaats Heer,  
U vult mijn hart steeds weer  
met een verlossingslied.  
Telkens als ik angstig ben,  
steun ik op U.  
Ik vertrouw op U.  
Als ik zwak ben, ben ik sterk  
in de kracht van mijn Heer.

**Gebed om de Heilige Geest.**

**Zingen:** *lied van het licht*

- |   |  |
|---|--|
| 1. Wij gaan voor even uit elkaar<br>en delen nu het licht.<br>Dat licht vertelt ons iets van God.<br>Op hem zijn wij gericht.     | 2. Wij geven Gods verhalen door.<br>En wie zich openstelt,<br>ervaart misschien een beetje licht<br>door wat er wordt verteld. |
| 3. Straks zoeken wij elkaar weer op,<br>en elk heeft zijn verhaal.<br>Het licht verbindt ons met elkaar:<br>het is voor allemaal. |  |

*Kinderen gaan naar de kindernevendienst.*

## Schriftlezing: *Psalm 86*

<sup>1</sup>Een gebed van David.

Hoor mij, HEER, en antwoord mij, ik ben verzwakt en arm. <sup>2</sup>Behoed mij, want ik ben u toegewijd, red uw dienaar die op u vertrouwt, u bent mijn God.

<sup>3</sup>Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik tot u, <sup>4</sup>verblijd het hart van uw dienaar, naar u verlang ik, Heer. <sup>5</sup>U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, uw trouw is groot voor ieder die u aanroept. <sup>6</sup>Hoor mijn gebed, HEER, luister naar mijn smeken. <sup>7</sup>In dit uur van mijn nood roep ik u aan, want u geeft mij antwoord. <sup>8</sup>Geen god is u gelijk, Heer, uw daden zijn zonder weerga. <sup>9</sup>Alle volken, door u gemaakt, komen en buigen zich, Heer, voor u en prijzen uw naam. <sup>10</sup>U bent groot, u doet wonderen, u alleen bent God. <sup>11</sup>Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. <sup>12</sup>U, Heer, mijn God, zal ik loven met heel mijn hart, uw naam voor eeuwig prijzen. <sup>13</sup>Want u toont mij uw grote trouw, u verlost mij uit de diepte van het dodenrijk. <sup>14</sup>God, een opstandige bende komt op mij af, met geweld bedreigen zij mijn leven, zij houden u niet voor ogen. <sup>15</sup>U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. <sup>16</sup>Keer u tot mij en wees mij genadig, schenk kracht aan uw dienaar, red het kind van uw dienares. <sup>17</sup>Geef mij een teken van uw goedheid, dan zullen mijn haters verbleken en zien dat u, HEER, mij bijstaat en troost.

**Zingen:** *Here Jezus, om uw woord*

*Lied 314 : 1, 2 en 3*

- 1 Here Jezus, om uw woord  
zijn wij hier bijeen gekomen.  
Laat in 't hart dat naar U hoort  
uw genade binnenstromen.  
Heilig ons, dat wij U geven  
hart en ziel en heel ons leven.
  
- 2 Ons gevoel en ons verstand  
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,  
als uw Geest de nacht niet bant,  
ons niet stelt in 't licht der waarheid.  
't Goede denken, doen en dichten  
moet Gij zelf in ons verrichten.

- 3 O Gij glans der heerlijkheid,  
licht uit licht, uit God geboren,  
maak ons voor uw heil bereid,  
open hart en mond en oren,  
dat ons bidden en ons zingen  
tot de hemel door mag dringen.

**Schriftlezing:** *Mattheus 11:28-30*

<sup>28</sup>Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. <sup>29</sup>Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, <sup>30</sup>want mijn juk is zacht en mijn last is licht.'

**Sela** - *Heer wijs mij Uw weg*

*Opwekking 687*

Heer, wijs mij uw weg  
en leid mij als een kind  
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt  
om door te gaan,  
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,  
die zuiver is en goed.  
Uw woord is onderweg  
als een lamp voor mijn voet.  
Als mij het zicht ontbreekt,  
het donker is,  
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil  
aanvaarden als een kind  
dat blindelings en stil  
U vertrouwt, vrede vindt.  
Als mij de wil ontbreekt  
uw weg te gaan,  
spreek door uw Woord en  
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;  
maak door uw Geest bekend  
hoe ik U dienen kan  
en waarheen U mij zendt.  
Als ik de weg niet weet,  
de hoop opgeef,  
toon mij dat Christus heel  
mijn weg gelopen heeft.

## **Preek**

**Zingen:** *Leer mij naar uw wil te handelen*

*Psalm 86 : 4 en 5*

- 4 Leer mij naar uw wil te handelen,  
laat mij in uw waarheid wandelen.  
Voeg geheel mijn hart tezaam  
tot de vrees van uwe naam.  
Heer mijn God, ik zal U loven,  
heffen 't ganse hart naar boven.  
Ja, uw naam en majesteit  
loof ik tot in eeuwigheid.
  
- 5 Gij zijt groot en zeer verheven,  
Gij doet wonderen aan ons leven.  
Gij zijt God, ja Gij alleen,  
goedertieren om ons heen.  
Heer, Gij hebt mij aangenomen,  
mij weer tot het licht doen komen  
uit de diepten van de dood.  
Ja, uw goedheid is zeer groot.

**Dank- en voorbeden - Stil gebed - Onze Vader**

**Inzameling van de gaven**

In mijn twijfels, mijn verdriet,  
in mijn falen ontbreekt U niet.  
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;  
in mijn vragen houdt uw Woord stand.  
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
U bent de rust als het stormt op zee.

God van licht, wees mijn Gids.  
Leid mij door het donker.  
Ik vertrouw op U.  
God van licht, wees mijn Gids.  
Leid mij door het donker  
veilig naar de kust, waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet.  
In de morgen zing ik mijn lied.  
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
U bent de rust als het stormt op zee.

U schijnt feller  
dan de sterren.  
Heer, U leidt ons door de storm.

*Kinderen komen terug van de kindernevendienst*

## Zegen

Zingen:



A - men, a - men, a - men.